

Børnepasning i Frankrig i juli 2014

Vi rejste til Frankrig d. 16. juli. Emma, Moana og Maja havde været hos Susanne de sidste dage, og jeg **hentede dem i Hillerød** kl. 8.30. Vi satte bilen i Lyngby, og hentede Karin og mere bagage, og kom med bus, S-tog og Metro til Kastrup; vi var i god tid, og kunne være 1,5 time i legerummet. Vi havde nutella-madder med. Vi fløj med **Easy Jet**, som var fuldt, og der var mange børn med. Pigerne købte slik i flyet for deres egne penge. Flere af passagererne boede i Grenoble og rejste med deres børnebørn. Jeg havde glemt mit CPAP-apparat, og Karin tabte vore pas i Geneves lufthavn. Pigerne var meget nemme at rejse med.

Der var stor gensynsglæde, da **Fred og Rikke tog imod os**. Bilturen til St. Martin d'Uriage gik fint, og vi fik grillmiddag. Vi sov nogenlunde. Fred og Rikke tog afsted før kl. 7 næste morgen, og pigerne fik lov at se tv - det kan de meget godt lide. Karin lavede omelet til frokost, og hun gik igang med at **lægge nye gardiner op**. Fred kom hjem kl. 14, og tog pigerne med i svømmebadet.

Karin og jeg kørte til Vizille og handlede. Vi lavede **hamburgerer på grillen** om aftenen og fik vandmelon til dessert. Vi ringede til Steinar og til **Bjørn, som havde 1 års fødselsdag** - han havde været med familien i Sommerland Sjælland. Thomas sendte en mail og inviterede mig med på messe i Ålborg i september. Rikke kom hjem kl. 18. Det var strålende vejr og meget varmt. Der var et afsnit med smukke blomster i haven langs hegnet. Karin talte med Michael, som arbejder i Tisvilde med årets festival.

Fredag startede med, at Fred og Rikke kørte på arbejde før kl. 7. Pigerne fik morgenmad og så tv. Jeg og Karin fik formiddagskaffe på terrassen. Fred og Rikke har **malet loft og vægge i stuen**. Naboen er hjemme - fru'en faldt i badet og brækkede benet og ribben. Pigerne løb på rulleskøjter og legede med vandballoner. Fred kom hjem fra arbejde kl. 14.

Efter frokost kørte vi ned til Uriage, hvor **Tour de France** i dag kom igennem. Al parkering var forbudt, trafikken var omlagt, og lokalbusserne kørte ikke hele dagen. Pigerne var på legepladsen, og vi havde campingstole med til Karin og Martin, som kunne sidde i skyggen under de store træer. Kl. 15 kom "caravanen" - en lang række af flot dekorerede biler, hvorfra der blev kastet reklameartikler til publikum. Vi fik en fuld bærepose med hjem. Karin fik 4 rødprykkede bjergkasketter til Sara, Bjørn, Steinar og Alexander. Karin ringede til Axel.

En time efter kom cyklisterne - der deltager ca. 200. Omkring 4000 deltager på den ene eller anden måde i Tour de la France optoget, så der var mange biler, motorcykler og nogle helikoptere. Vi hilste på en dansk familie fra København, der havde kørt hertil non-stop med ankomst lige til løbet. Karin tog mange fotos. På Internettet var største nyhed, at et fly fra Malaysia Airlines var skudt ned med et missil over Ukraine.

Da vi kom hjem, var Karin og Martin på apoteket i St. Martin, og nu er torvet, rådhuset og supermarkedet færdigrenoveret, og det ser godt ud. Vi fik vores traditionelle **pastis hos den gamle dame på "Le Cafe"** på torvet. Karin lavede en god **ratatouille med pasta** og salat, og vi spiste på terrassen. Det var en meget varm og meget god dag. Fred fandt vandslangen frem og lavede springvand på pigerne. Rikke havde været til hudlægen med et par små knopper - en blev fjernet med frysning, og en skal skæres væk i august.

Lørdag skulle Moana til børnefødselsdag hos Milla kl. 11, og vi andre blev inviteret på biltur og restaurant. Rikke og Fred havde fået et gavekort i fødselsdagsgave af Marie-Claire. De ville invitere på fin restaurant som tak for hjælp med børnepasningen. Der var godt en times kørsel sydpå ad Route Napoleon - vi så en statue af Napoleon til hest - til **Hotel de la Poste** i Corps, og det viste sig at være en meget god og hyggelig restaurant. Lokalerne var gammeldags indrettet, og der var et mekanisk jazz-orkester med lirekasse, som spillede lejlighedsvist f.eks. fødselsdagssangen. Ejeren Gilbert Delas kom ind og hilste personligt på os. Tjenerne for som små raketter rundt i lokalet.

Vi fik en fornem og overdådig **"Menu Gourmand"**: Karin og jeg startede med Kir som aperitif, og der var et stort udvalg af brød, tapanade, oliven, etc. Der kom en tallerken med en lille appetitvækker og et stort fad med rejer, østers, muslinger, krabbe, snegle og meget mere. Vi fik en flaske Crozes Hermitage og vand. Først nu startede vores valgte menu - foie gras, fladfish (dorade) med champagnesauce og pommes dauphines og en fin desserttallerken. Fred fik ost, som han valgte fra en stor bakke, og Rikke fik vildsvin. Emma og Maja fik børnemenuen: skinketallerken til forret, tournedos til hovedret og samme dessert som de voksne - og de opførte sig meget eksemplarisk. Det var et meget godt måltid, som vi vil huske længe. Prisen var 203 euro.





Vi fortsatte til et sted ved floden Drac, hvor vi skulle se en **meget lang og høj hængebro**. Man skulle først gå 1 km for at nå frem til broen - det var meget varmt. Men det var også meget flot med de omgivende bjerge og den grønne sø. Pigerne fik et kort bad i søen, inden vi kørte hjemad. Vi stoppede også ved **Pont de Ponnas**, hvorfra der blev sprunget elastikspring. Rikkens glæde ved vandreture i naturen fik mig til at mindes, at vi også nød at tage Thomas og Rikke med på ture i den svenske natur i Dalarna, da de var børn.

I Vizille var der Revolutions-fest med boder, trikolorer og folk i tøj fra revolutionstiden. Fred og Rikke kørte til "apero" hos Millas forældre, mens Karin og jeg og Maja hyggede os på terrassen og hørte opera. Det var en meget flot dag i det smukke franske bjerglandskab med mange serpentinersving - vi så et kapel rejst til minde om et jordskred, der udslettede mange huse for en snes år siden.

Natten til søndag kom et heftigt tordenvejr, og børnene var bange. Søndag formiddag regnede det, nedløbsrøret var utæt og stoppet, pigerne legede indendørs, og Fred og Rikke gjorde rent og begyndte at pakke til 3½ uges campingferie på Korsika. Emma cyklede 15 km på 45 minutter på motionscyklen. Steiner ringede - han og Viveca vil måske gerne på cruise med os. Karin og Rikke kørte til slagteren, og jeg genlæste Bill Brysons spændende bog "A short history of nearly everything". Der var nyhedsmail fra De Berejstes Klub.

Karin lavede grønsagstærte til frokost, og om eftermiddagen kørte vi trods vejrmeldingen **til Vizille for at deltage i en Revolutions Festival**. Der kom lidt byger, men pigerne og Rikke deltog alligevel i fællesdans og så på optræden - de agerende



optrådte i tøj og stil som fra 1700-tallet. Der var flere andre tidstypiske aktiviteter med musik og skuespil.

Der skulle også opføres et stort totalteater med 450 soldater, kavaleri, kanoner osv. Det var **Slaget ved Fleurus** d. 26. juni 1794. På fransk side deltog over 80.000 soldater, og for første gang i krigshistorien blev en ballon brugt til observation af krigsskuepladsen. Den kunne gå op til 500 meter ved hjælp af brint. Frankrig sejrede i slaget, men mistede 5000 døde og sårede. Fleurus ligger ved Charleroi i Belgien. Der var mange mennesker til arrangementet i Vizille. Karin og jeg gik på cafe for at finde læ for regnen - vi fik kaffe og coupe grenobloise (**flot isanretning** med valnødder serveret i trillebør).

Vi måtte flygte fra Vizille midt under et **monsunagtigt regnskyl**, hvor det var svært at se vejen. Da vi kom tilbage til St. Martin, var vand trængt ind på stuegulvet, og vores senge i Majas værelse var våde, da vinduet havde stået åbent. Vi måtte tørre det med hårtørrenerne. Parasollen og havestolen var blæst omkuld. Der er mange fluer, og vi bliver bidt af insekter.

Til aften lavede vi **festmiddag** - Karin sørgede for roastbeef, Rikke stegte grøntsager, og Fred lavede hjemmelavede pommes frites. Det var en stor succes. Desserten var honningmelon. Senere fik vi kaffe. Moana fandt en edderkop. Karin forsøgte at ringe til Michael, men han havde travlt med at pakke ned efter Tisvilde festivalen.

Natten til mandag sov jeg elendigt. Fred og Rikke står op kl. 6, og kører på arbejde før 7. Det var regnvej, og vi var inde. Pigerne så "Lady og vagabonden", og **vi spillede nogle spil** bl.a. Mito og Brain Box. Moana havde en T-shirt på fra Arcibo Observatory - den havde et billede af Einstein, men hun troede, at det var en abe. Vi fik Internettet til at virke, og jeg forsøgte nogle gange i løbet af dagen forgæves at ringe til Thomas.

Vi så America Childrens Beauty Contest og nogle kokkeskoleprogrammer for børn på youtube. Jeg ringede til Lissa. Vi fik rester til frokost og pasta carbonera til aften. Fred kom hjem kl. 14, mens Rikke kom hjem kl. 19 - hun havde haft et par medarbejdersamtaler. Karin fejede og vaskede gulv. Om eftermiddagen blev vi inviteret til et 1 times improviseret **mannequinshow**, hvor Emma, Moana og Maja præsenterede sommerens bademode. Pigerne var i byen med Fred og købe snorkler og dykkerbriller.

Vi fik **festlig afskedsmiddag** om aftenen - spaghetti carbonera og frugtdessert. Pigerne havde dækket et fint middagsbord med italienske flag. Emma klemte tommelfingeren i en dør. Michael ringede til Karin. Rikke skrev referat af medarbejdersamtaler til kl. 23. Jeg gik i gang med kriminalromanen "Bevisbördan" af den svenske læge Per Källén. Der var breve til Fred og Rikke fra pigerne fra Danmark - Moana har en flot håndskrift.

Tirsdag morgen stod vi op kl. 4, og Fred kørte os kl. 5,20 i regnvej til busstationen i Grenoble, hvorfra **flybussen til Geneve** afgik kl. 6. Easy Jets fly til København gik kl. 10,40. Rikke og hendes 3 piger rejste med samme tidlige forbindelse, da de var i Danmark i sommer. Vi havde kun håndbagage med. Vi sov næsten hele busturen, og gik så til Priority Pass loungen i transithallen og fik morgenkaffe. Vi hilste på en dame fra Gentofte, der havde besøgt 2 børnebørn i St. Egreve - hendes datter havde et godt job i HP. Vi kom hjem til bedre vejr end i Frankrig – solen skinnede, og det var 28° varmt. Turen over Fyn og Sjælland var flot – vi kunne tydeligt se Storebæltsbroen, Slagelse og Sorø med Akademiet og søen

Flyvningen hjem gik fint, og vi tog S-tog og Metro til Lyngby. Atter en gang kan vi glædes over nogle **meget dejlige dage** hos Fred og Rikke - vi føler, at de er glade for os, og de 3 piger holder også af os. Rikke og Fred skal have en stor tak for deres store gæstfrihed, omtanke og venlighed.





Vi **glæder os allerede til oktober**, hvor vi skal passe pigerne i 2 uger. På bordet i køkkenet stod en flot blomsterbuket med en velkomsthilsen fra Dorte, som havde været hos os og vande blomster. Karin fik en mail fra GB og pastor Per Arne, som var med os på Västerås lasarett, da Kerstin døde i dag for 3 år siden. Karin blev meget glad for den opmærksomhed. Hun tændte et lys for Kerstin. Britt ringede også til Karin i den anledning. Karin ringede til Axel og til Michael, som nu er i gang med Nakke Festival. Vi havde i øvrigt ikke fået andre opringninger eller breve, og alt så ud som vanligt.

Jeg importerede Karins fotos og skrev denne tekst færdig, så den kunne sendes til Rikke, Thomas, Michael, Henriette og Karin. På Karins mikrochips fandtes også et billede fra et

besøg hos Steinar og Viveca tidligere på året. Derefter cyklede jeg rundt om Bagsværd og Lyngby sø, og i aften vil jeg gå mine 5 km rundt om DTU.